

Fredag den 22-5 1970.

SANG TIL LÆRERNE.

melodi : " Gorm den Gamle "

1.
Hvis man gerne klog vil være
kan man tage mer' ved lære.
Gør som os og ta' på kursus
to år i den rene luksus,
så'r du blevet realist
og kan blive specialist.
Lærerne som vi har haft
os en masse kundskab skabt.
2.
I vor lærerstab vi haver
kloge Green med mange maver
og i del om sex han tager
hvis vi altså derom plager.
Huske Green vi altid vil
ham du ved, med sang og spil,
om hans gunst du vinde skal
lær da samtlige årstal.
3.
Lige her på falderebet
Liebermann af held er grebet.
Divaneseren er hans bedste
efter det med druk og feste.
Giv ham nu en stor salut
givet da han slår en prut.
Det er vores Liebermann
ham vi alle lide kan.
4.
Helt igennem, rent og klarlagt
han skal få sin mening dig sagt,
ham skal fand'me ingen knalde
så sandt hans navn er Erik Balle,
kloge taler gør dig stum :
"Lille trold, hvor er du dum,
jeg skal få dig til at ti'
hævn jeg tar i geografi."
5.
Spilleregler skal du lære
for på kursus her at være..
Stegte duer kan ej flyve
det vil være rent at lyve.
Små radiser skal jeg så
eksamen kan vi ikke nå.
I og for sig gør det gavn'
Mortensen, det er dit navn.
6.
Kuns der er een mand tilbage
vi vil fat på Bjarne tage
skal I del i bryggen have
får I ondt i jeres mave.
Så for jævlan', var det x
Naj, det var kun lidt om sex,
ken du Erlang udenad
så kan du da være glad.
7.
Visse lærer kegler ynder
dertil de med drikken synder
og når dagen derpå kommer
briller dukker op af lommer,
vi er vant til hik og gab,
den dag, fra vor lærerstab
de har godt af en gang lak
og med det vi siger tak.